

So what!???

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte en voor de omgeving van deze jongeren. De mensen achter deze ontmoetingsplaats werken voortaan mee aan de jongerenpagina van AanZet. Dit keer schrijft Johan Fiddelaers, penningmeester en vrijwilliger van Intermobiel. Hij is 39 jaar, getrouwd met Mary en samen hebben ze twee kinderen Jesper (7) en Niels (5). Door rugklachten is hij al enkele jaren bedlegerig. Zitten is voor Johan onmogelijk, maar korte stukjes lopen kan hij wel.

Opvoeden met een handicap: een hele prestatie!

Het opvoeden van je kinderen valt niet mee. Zeker niet als je zelf (of je partner) een lichamelijke handicap hebt. Het feit dat ik na rugoperaties vrijwel de hele dag op bed lig, heeft een grote impact op ons gezinsleven. Veel huishoudelijke taken kunnen niet meer door mij worden uitgevoerd. Ook kan ik mijn kinderen niet meer verzorgen. Veel lasten rusten op de schouders van mijn vrouw; naast haar 32-urige baan. Dat moet wel. Partners van mensen met een handicap hebben het zwaar, dat wordt vaak onderschat en onderbelicht!

Het probleem met de opvoeding van onze kinderen wordt op werkdagen getackeld door onze beide ouders. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor, want het is een zware taak en zij zijn ook niet meer de jongste. Alles bij elkaar is het wekelijks weer een hele organisatie.

Helaas denken mensen vaak dat grootouders, zoals de onze, betaald worden uit de oppasregeling. Deze regeling gaat ervan uit dat beide partners werken. Is dit niet het geval dan moet de niet-werkende ouder voor de kinderen zorgen, waardoor de oppasregeling niet van toepassing is. Helaas kan ik (net als vele lotgenoten) niet voor de kinderen zorgen. Met deze regeling is hier niet aan gedacht, zowaar een hiaat waarin deze wetgeving niet voorziet. Huisgebonden mensen worden letterlijk en figuurlijk niet gezien.



Naarmate de jaren verstrijken wordt het opvoeden gemakkelijker. Kinderen worden zelfstandiger. Zo zijn onze jongens nu 7 en 5 jaar en gaan naar school. Ze kunnen zelf drinken pakken, aankleden, enzovoort. Wel is het belangrijk dat ze gewoon kind kunnen zijn en niet 'slachtoffer' worden van mijn beperkingen.

Voor mij gloort nog meer zonlicht: door oeverloze herhalingen van bepaalde oefeningen is mijn onderrug steviger geworden. Hierdoor kan ik iets meer op zijn. Nu kan ik één keer per dag de kinderen naar school brengen, dat geeft zo veel voldoening! Gezellig met de kinderen naar school wandelen en contact hebben met andere ouders en de juffen. Bijkomend voordeel: ik ben een beetje minder afhankelijk van anderen, dus het is pure winst voor ons gezin.

Meer informatie over opvoeden met een lichamelijke handicap of chronische ziekte vind je op de website www.opvoedenmeteenhandicap.nl Je vindt er leuke prietepaatjes, handige aanpassingen, interessante artikels en interviews. Ook worden er spraakchats over opvoeden gehouden.

Bron: Aanzet nummer 4 juli 2009